

# FLITSEN



**Drunen \* Elshout \* Hedikhuizen \* Herpt \* Heusden**

**november 2025**

**nr. 255**

## INHOUDSOPGAVE

ALLERZIELEN .....	1
TERUGBLIK: ALLERZIELEN, 2 NOVEMBER 2025.....	3
TERUGBLIK: JAARVIERING UUR VAN STILTE EN GEBED .....	4
CARITAS WONDERBARE MOEDER .....	5
EERSTE-ZATERDAGEN-DEVOTIE, MARIAKAPEL ELSHOUT .....	5
LIEF EN LEED .....	6
MARIAGEDACHTEN namens werkgroep Mariabedevoort.....	6
VOOR DE KINDEREN.....	6
INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT .....	7
ZIEKENCOMMUNIE AAN HUIS .....	7
ZONDAGSMEEDEDELINGEN: OOK OP DE WEBSITE .....	8
BETAALMOGELIJKHEDEN.....	8
VOLGENDE UITGAVE .....	8

## ALLERZIELEN

Beste parochianen,

**ALLERZIELEN** (2 november)! Dit is een dag die speciaal is gereserveerd zodat we onze dierbaren, die naar hun eeuwige beloning zijn gegaan en die zich momenteel in een staat of proces van voortdurende zuivering bevinden, mogen herdenken en voor hen kunnen bidden.

In feite herdenkt de Kerk de overleden gelovigen niet alleen op deze dag, maar gedurende de hele maand november op een bijzondere manier.

Trouwens, weet u wat het grootste kerkhof ter wereld is? Dat is de Wadi Al-Salam begraafplaats in Irag. Meer dan zes miljoen lichamen, waaronder die van profeten, koningen en wetenschappers liggen begraven op de begraafplaats, verspreid over een oppervlakte van 917 hectare.

Maar in Kohima, in het noordoosten van India, is er een oorlogsbegraafplaats waar geallieerde soldaten die tijdens de oorlog zijn omgekomen, begraven liggen. Op de deur van de begraafplaats staat geschreven: "Zeg hun dat wij onze vandaag voor uw morgen hebben gegeven."

Net als de soldaten van de Tweede Wereldoorlog, herinnert het herdenken van onze naasten en dierbaren ons eraan dat we hen dankbaar moeten zijn, want wat we vandaag zijn, is vooral te danken aan hun inspanningen en opofferingen. Een Schotse dichter heeft geschreven: "Als ik iets in het leven heb gedaan, is het omdat ik op de schouders van mijn vader kon staan." Het is dus een dag om alle doden dankbaar te herdenken voor hun bijdrage aan ons leven, toen ze bij ons waren. Laten we onze dierbare familieleden en parochianen gedenken die zijn overleden. Als we hun goede manier van leven volgen, blijven ze bij ons wonen door ons karakter.



Als ik zou vragen wat het beste is wat je kunt doen voor een dierbare die is overleden, wat zou je dan zeggen? Een begrafenis om over deze persoon te praten? Een mooi graf en grafsteen? Een boom, plant of een mooie bloem? Een geweldige ontvangst? Ja, al die dingen zijn leuk. Hoe kunnen deze zaken hen helpen? Maar het beste geschenk is ons gebed, want dat is het enige dat hen kan helpen op hun reis naar de Heer.

Sint Augustinus (354 – 430 na Chr.) merkte op dat hij altijd voor zijn overleden moeder bad, herinnerend aan haar verzoek: *"Als ik sterf, begraaf me dan waar je maar wilt, maar vergeet niet om voor me te bidden bij het altaar."* [St. Augustinus van Hippo, *Belijdenissen, Boek 9, Hoofdstuk 11, Sectie 27*].

Dat is de reden waarom bisschop Fulton Sheen voor zijn dood aan het einde van zijn testament schreef: "Besteed alstublieft geen tijd aan het praten over mij, besteed tijd aan het bidden voor mij." In de Bijbel kunnen we op verschillende plaatsen lezen, waarom de doden onze gebeden nodig hebben:

### 1) 2 Makkabeeën, 12:46

Dit is de belangrijkste Bijbelse tekst waarin het Joodse geloof in de noodzaak van gebed en opoffering voor de doden is opgenomen.

In deze tekst lezen we hoe Judas, de militaire bevelhebber, ontdekte dat degenen van zijn mannen die in een bepaalde veldslag waren omgekomen, verboden heidense amuletten droegen. Zijn mannen smeekten onmiddellijk *'dat de begane zonde volledig zou worden uitgewist'* [2 Mc 12:42]. Judas nam toen *"een inzameling van al zijn mannen, in totaal ongeveer vier pond zilver, en stuurde de opbrengst, ongeveer tweeduizend zilveren drachmen, naar Jeruzalem om een zoenoffer te laten brengen* [2 Mc 12:43].

De verteller vervolgt: *"Als hij niet had geloofd dat de doden zouden worden opgewekt, zou het dwaas en nutteloos zijn geweest om voor hen te bidden; daarom liet hij dit zoenoffer brengen voor de doden, opdat zij van hun zonde bevrijd zouden worden"* [2 Mc 12,44-46]. Deze verzen illustreren zo duidelijk het bestaan van het vagevuur. Dat is de reden waarom orthodoxe joden nog steeds elf maanden na de dood van een geliefde een gebed reciteren dat bekend staat als de *rouwendement*, zodat de geliefde kan worden gezuiverd.

### 2) 2 Timoteüs 1:18

Paulus lijkt dit traditionele Joodse geloof te hebben gedeeld. Bij de dood van zijn aanhanger Onesiphorus bad hij: *"Moge de Heer hem op die Dag genadig zijn."*

Sirach 7:33 zegt: *"Onthoud uw goedertierenheid niet aan de doden"*. De Joodse rabbijnen interpreteerden deze passage als een smeekbede aan God om de zielen van de overledene te

reinigen. De officiële leer van de Kerk over het vagevuur is ook duidelijk en eenvoudig. Er is een plaats of staat van zuivering die *het vagevuur wordt genoemd*, waar zielen die een zuivering ondergaan kunnen worden geholpen door de gebeden van de gelovigen.

### **Wat kunnen we doen voor onze dierbaren die ons fysiek hebben verlaten?**

De *Catechismus van de Katholieke Kerk* beveelt het gebed voor de doden aan in combinatie met het opdragen van het eucharistisch offer en moedigt ook *"aalmoezen en boetewerken ten behoeve van de doden"* aan.

Laten we niet vergeten te bidden voor onze dierbare over-ledenen, laten we de mis opdragen voor onze dierbaren op hun verjaardag, huwelijksdag, sterfdag, Kerstmis en Pasen. Laten we hun graven bezoeken en dagelijks offers voor hen brengen. God kan de verdiensten van onze gebeden, boetedoeningen en werken van naastenliefde voorzien en toepassen ten gunste van onze overleden dierbaren.

Als je het graf van je geliefde wilt laten zegenen, kun je altijd naar me toekomen; ik ben altijd heel blij om dat voor uw dierbaren te doen. Moge God jullie allemaal zegenen.

Met gebeden,  
**Pastoor Babu**

[Terug naar boven↑](#)

## **TERUGBLIK: ALLERZIELEN, 2 NOVEMBER 2025**

Op twee november hebben we Allerzielen gevierd, de dag die traditiegetrouw is toegewijd aan het herdenken van onze overleden dierbaren.

Zowel in de kerk van Drunen als in Elshout werden daarvoor speciale diensten gehouden, waarbij de namen van de overledenen werden voorgelezen en voor ieder van hen een kaars werd aangestoken. In Elshout vond, na de viering, een grafzegening plaats op het achter de kerk gelegen parochiekerkhof.



**Laten wij blijven bidden** voor onze dierbare overledenen: dat zij het hemelse Jeruzalem mogen binnengaan, waar het Lam Gods hun stralende licht zal zijn.

Sinds Allerzielen 2024 hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van de volgende parochianen, van wie het gedachteniskruisje is opgenomen in de kerk van:

<b>St. Jan Evangelist - Elshout</b>		
02-01	Harry van Hout	70
05-01	Jan Pulles	79
29-01	Door van Drunen – van Spijk	92
30-01	Piet van Hulten	85
18-02	Riet Couwenberg – van Eggelen	99
18-03	Rie Brok – van Son	96
22-03	Liesbeth Jonkers	74
01-04	Marie Pulles – van der Meulen	92
06-05	Kees van Drunen	86
27-05	Cees van Loosdrecht	88
30-06	Betsie van der Lee – van Stiphout	85

02-07	Jan Bink	90
04-07	An Muller – Lommers	96
15-08	Jan Jonkers	81
31-08	Tieneke Klijn – van Geffen	86
27-09	Lena Brok - Pulles	96
10-10	Toon Knippels	82
11-10	Sjaak van Dortmont	83
<b>St. Lambertus - Drunen</b>		
08-11	Charel Verbunt	90
06-12	Joop Melse	95
14-01	Karel de Bonth	85
17-01	Thieu van Tilborg	83
09-04	Betsie van Drunen – Baijens	86
09-04	Francine de Bont	94
10-04	Jet van Heesbeen – Pullens	97
01-05	Fien van Esdonk – Heeffer	90
14-05	Jo Liefing – van der Lee	93
28-05	Betsie Merx – van Esch	92
13-06	Hein de Bonth	90
05-09	Tonny Kemmere	90
12-09	Frans van den Bosch	86

[Terug naar boven↑](#)

## TERUGBLIK: JAARVIERING UUR VAN STILTE EN GEBED

### Maria van Guadalupe: een brug tussen hemel en aarde

Op 8 oktober ging ik samen met een paar vriendinnen naar de parochie Wonderbare Moeder in Drunen om het 32-jarig jubileum te vieren van het uur van stilte en gebed. Deze traditie wordt daar al vele jaren met veel toewijding in ere gehouden. De sfeer was hartelijk en feestelijk, met een gevoel van verbondenheid dat je meteen raakte. Pastoor Babu ging - geassisteerd door diaken Albert Soeterboek - voor in de eucharistieviering, waarin we de nabijheid van Maria mochten ervaren.

Na de viering gaf pastoor Pieter Zimmermann, directeur van Radio Maria een lezing over Maria van Guadalupe. Hij sprak met warmte en overtuiging over de kracht van gebed en de betekenis van de rozenkrans. Hij herinnerde ons aan de slag bij Lepanto in 1571, toen paus Pius V de gelovigen opriep om de rozenkrans te bidden. De onverwachte overwinning van de christelijke vloot werd toen toegeschreven aan Maria's voorspraak, en dat leidde tot het ontstaan van het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Zo werd Maria niet alleen gezien als moeder, maar ook als koningin van de vrede.



Vanuit dit thema ging pastoor Zimmermann over naar Maria's verschijning in Mexico in 1531. In een tijd van religieuze onrust verscheen zij aan de eenvoudige boer Juan Diego. Ze sprak hem aan en vroeg hem een kapel te bouwen op de heuvel van Tepeyac. Toen de bisschop hem niet geloofde, gaf Maria een teken: midden in de winter vond Juan Diego Castiliaanse rozen in volle bloei. Precies uit de streek waar de bisschop was opgegroeid.

Toen hij de bloemen in zijn mantel aan de bisschop toonde, verscheen op het doek de wonderbaarlijke afbeelding van Maria zelf. Haar beeltenis bleek vol betekenis te zijn: ze is afgebeeld met de huidskleur van een mestiza, een vrouw van gemengde afkomst – een teken van eenheid tussen volken.

Het zwarte lint om haar middel duidt op zwangerschap en de bloem op haar buik verwijst naar het goddelijke leven dat zij draagt. De verschijning van Maria van Guadalupe bracht miljoenen mensen tot geloof en werd een bron van troost en vrede. Haar mantel, de tilma van Juan Diego, is na bijna vijf eeuwen nog steeds ongeschonden – een absoluut wonder!

Ook bij ons klinkt Maria's oproep nog altijd door. In de kerk van Elshout wordt op elke eerste woensdag van de maand, om 18.30 uur samen de rozenkrans gebeden. Zo blijft Maria's boodschap ook in onze gemeenschap levend: zij wijst ons de weg naar gebed, bekering en vrede.

**Francy Stroop** - Docente Levensbeschouwing, Engels en NT2

[Terug naar boven↑](#)



## CARITAS WONDERBARE MOEDER

Centrum voor Aandacht en Hulp

### De bloemengroet ging de afgelopen periode naar:

- 12 oktober: Lina Jonkers - Zwaans
- 19 oktober: Frans en Rian Baars
- 26 oktober: Albert en Miranda Soeterboek
- 2 november: Toos van de Wiel



[Terug naar boven↑](#)

## EERSTE-ZATERDAGEN-DEVOTIE, MARIAKAPEL ELSHOUT

Op verzoek van verschillende mensen komen we vanaf de eerste zaterdag in december ook weer vijf keer bij elkaar, in de Mariakapel van Elshout, op de eerste zaterdag van vijf opeenvolgende maanden. Dit tot eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria en om wereldvrede te bekomen, zoals Maria Koningin van de rozenkrans aangeeft in Fatima: "Mijn Onbevlekt Hart zal jullie Toevlucht zijn".

**Data:** 6 december 2025, 3 januari, 7 februari, 7 maart en 4 april 2026, steeds om 13.30 uur.

Vanaf mei zal het rozenkransgebed op de eerste zaterdagen weer om 10.00 uur plaatsvinden, tot en met september 2026. Wees welkom!

Meer informatie over de rozenkrans, Fatima en de eerste-zaterdag-devotie vindt u op internet.

**Contactpersoon van onze parochie** m.b.t. dit lekeninitiatief:

Eugenie van Rinsum - Wolfs

E-mail: wolfs.jem@outlook.com

Telefoon: 06 – 81 98 12 97

[Terug naar boven↑](#)

---

## LIEF EN LEED

In **Drunen** is **gedoopt**:

12 oktober: Femke de Bruin (18)

In **Elshout** is de **uitvaart** geweest voor:

10 oktober: Toon Knippels (82)

1 november: Riet Brok – Sprangers (85), Drunen

In het **crematorium** van Nieuwkuijk was het afscheid van:

11 oktober: Sjaak van Dortmont (83), Hedikhuizen

[Terug naar boven↑](#)

---

## MARIAGEDACHTE

### namens werkgroep Mariabedevaart

ALS WE AAN OORLOG DENKEN IN DEZE ADVENT

Als we aan oorlog denken in deze advent  
dan was dat lang geleden  
een vreselijke strijd  
Maar nu gebeurt het ook heel dichtbij  
in deze tijd  
Waarom hebben de mensen niet geleerd van het verleden  
Er is nu weer zoveel pijn en verdriet  
Voor ons echt ongelooflijk, we begrijpen het niet  
Wij hebben het geluk dat we opgroeien in vrede  
Zonder angst voor verdriet of pijn  
Wat zou een wereld zonder oorlog en geweld toch mooi zijn  
Een wereld waar geluk en vrede heerst  
Waar niemand een ander zijn leven beheerst  
We denken aan mensen die in het heden en in het verleden  
Voor de vrijheid hun leven hebben gelaten  
Liefde voor mensen die hun familie ,  
bezittingen en land zo abrupt moesten verlaten  
laten we ze nooit vergeten en in ons hart voortleven  
een wereld zonder haat, vol met liefde dat is ons streven.



[Terug naar boven↑](#)

---

## VOOR DE KINDEREN

Beste jongens en meisjes,

Jullie hebben vast wel eens van ‘heiligen’ gehoord. Dat zijn mensen uit het verleden, die een bijzondere band met God hadden: met een sterk geloof leidden zij hun leven op een manier, die een voorbeeld is voor ons allemaal. In de kerk zie je wel eens beelden van deze heiligen.

Dit verhaal gaat over een heel bijzondere heilige: een Italiaanse jongen, **Carlo Acutis**. Als jongetje van vijf ging hij al heel graag de kerk binnen. Zijn ouders vonden dat een beetje vreemd, ze waren wel katholiek maar deden er niet veel aan. Maar Carlo’s geloof was zó aanstekelijk dat zijn ouders ook enthousiast werden, en een sterk geloof kregen.



Carlo werd een vrolijke tiener: met veel vrienden, sportief (een voetballer!) en je kon echt met hem lachen. Hij nam het altijd op voor arme of zwakke mensen en hield ook erg van dieren.

Hij was heel handig met gamen en computers en gebruikte het internet om websites te bouwen. Zo wilde hij zijn geloof in Jezus met iedereen delen, en het geloof van andere mensen versterken. Een bijzondere liefde had hij voor de eucharistie: wanneer de hostie het Lichaam van Christus wordt, en de wijn het Bloed van Christus. ‘Als iedereen zou weten hoe mooi dit is, zouden er lange wachtrijen voor de kerken moeten staan, net als bij concerten!’ vond Carlo. ‘De eucharistie is mijn snelweg naar de hemel!’

Toen hij 15 jaar oud was, werd Carlo ernstig ziek en overleed, op 12 oktober 2006. Heel rustig, want hij vertrouwde er helemaal op dat hij naar de hemel ging. Zijn oma droomde dat ze Carlo’s stem hoorde zeggen: ‘Oma, ik ben in de hemel bij de engelen, ik ben heel erg gelukkig. Huil maar niet, want ik zal je altijd bijstaan.’

Na zijn overlijden hebben mensen wonderen gemeld, die zijn gebeurd nadat ze tot Carlo om hulp hadden gebeden. Daarom is Carlo op 7 september van dit jaar heilig verklaard: als beschermheilige van de jeugd, computerprogrammeurs en patroonheilige van het internet! Wil je meer te weten komen over Carlo Acutis? Je vindt het – je raadt het al! – op internet: [www.carloacutis.nl](http://www.carloacutis.nl).

[Terug naar boven↑](#)

---

## INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT

Het parochiesecretariaat in de pastorie van Drunen is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur (maandag gesloten). Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u -ook buiten onze openingstijden- naar pastoor Babu: 06 – 51 51 76 87.

### Contactinformatie:

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen  
Telefoon: 0416 - 372215  
E-mail: [parochie@wonderbaremoeder.nl](mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl)  
Website: [www.wonderbaremoeder.nl](http://www.wonderbaremoeder.nl)

### Kerklocaties:

Drunen: Sint-Lambertuskerk, Raadhuisplein 4  
Elshout: Sint-Jan Evangelistkerk, Kerkstraat 37  
Heusden: Woonzorgcentrum Sint-Antonius, Roomsche Kerkstraat 5

[Terug naar boven↑](#)

## ZIEKENCOMMUNIE AAN HUIS

Op elke **eerste vrijdag van de maand** brengt pastoor Babu de communie thuis bij parochianen, die vanwege hun gezondheid of beperkte mobiliteit niet meer zelf naar de vieringen in de kerk kunnen komen.

Bent u, of kent u, iemand die graag voor zo'n bezoek in aanmerking wil komen? Neem dan even contact op met het parochiesecretariaat.



[Terug naar boven↑](#)

---

## ZONDAGSMEEDEDELINGEN: OOK OP DE WEBSITE

De mededelingen, die na afloop van de weekendvieringen in onze kerken worden voorgelezen, vindt u (vanaf de vrijdag ervoor) op de homepage van onze website.

[Terug naar boven↑](#)

---

## BETAALMOGELIJKHEDEN

### Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerk-gebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekend-vieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar **NL05 RABO 0112 6040 64** t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding 'collecte Drunen' of 'collecte Elshout'.

Geen contant geld bij u, maar wilt u wel deelnemen aan de collecte? Aan de collectemandjes is nu ook een QR-code bevestigd. Zo betaalt u tijdens de viering eenvoudig digitaal met uw mobiele telefoon. Open de **camera-app** op uw mobiele telefoon en richt deze op de QR-code. De rest wijst zich vanzelf. Op de binnenkant van de toegangsdeur van de kerk hangt -en in de kerk staat- eveneens deze QR-code die u kunt scannen.

Ook kunt u **kaarsjes digitaal betalen**. Deze QR-codes vindt u bij de Mariakapel in Drunen, bij Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat, en in het Stiltecentrum (voormalige kerk) in Heusden.

### Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op rekeningnummer **NL52 RBRB 0660 6649 33** t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

[Terug naar boven↑](#)

---

## VOLGENDE UITGAVE

De eerstvolgende **Flitsen** verschijnt in het weekend van **17-18 januari 2026**. In de tweede week van december verschijnt de kersteditie van ons parochieblad 'Parochiewijzer'.

Ontvangt u de Flitsen en/of de Parochiewijzer graag digitaal? Stuur dan een mail naar het parochiesecretariaat:

[parochie@wonderbaremoeder.nl](mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl).